

Έξοδος στις αγορές και εκφασισμός της κοινωνίας

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ενώ το όργιο εξαπάτησης του Ελληνικού λαού από την Κοινοβουλευτική Χούντα και τα χουντοκάναλα, με αφορμή την έξοδο στις αγορές, έχει φθάσει στο απόγειο ενόψει εκλογών, σημειώνονται παράλληλα κάποια φαινόμενα εκφασισμού της κοινωνίας που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, όχι όμως αναπάντεχα. Παρόμοια φαινόμενα σημειώνονται σε κάθε χώρα που περνά ανάλογη διαδικασία πλήρους ενσωμάτωσης στη ΝΔΤ της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης (βλ. π.χ. Λατινική Αμερική).

Όσον αφορά, πρώτα, το άνοιγμα στις αγορές, αυτό δεν πρόκειται βέβαια να σταματήσει την οικονομική καταστροφή των λαϊκών στρωμάτων, τώρα ή στο μέλλον, όσο η χώρα δεν θα έχει οικονομική και εθνική κυριαρχία, και, κυρίως, θα παραμένει στην ΕΕ. Και αυτό, γιατί οι συνθήκες που οδήγησαν στο σημερινό Ελληνικό «θαύμα», δηλαδή, στους βελτιωμένους δείκτες στα ελλείμματα Προϋπολογισμού και Ισοζυγίου Πληρωμών, είναι οι ίδιες που οδήγησαν στην εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων και στο μαζικό ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου. Δηλαδή:

- η αποδιάρθρωση του στοιχειώδους κοινωνικού Κράτους, με πρώτα θύματα την δημόσια Υγεία (όπως τεκμηριώθηκε από πρόσφατη έρευνα του Lancet, του σημαντικότερου Βρετανικού ιατρικού περιοδικού) και την Παιδεία (όπου οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται ταχύτερα και από το Εθνικό Εισόδημα)
- η μαζική ανεργία που πλησιάζει το 30% του ενεργού πληθυσμού και το 60% των νέων
- το πετσόκομμα μισθών και συντάξεων (όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Προβόπουλος στην Έκθεσή του, το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα οφείλεται κατά 40% στη μείωση των δαπανών)
- οι άθλιες εργασιακές συνθήκες που εισήγαγε η «απελευθέρωση» της αγοράς εργασίας
- η συνακόλουθη όλων αυτών φτώχεια, που σημαίνει ότι το 18% του λαού βρίσκεται σε κατάσταση πείνας και αδυνατεί να αγοράσει τα αναγκαία τρόφιμα (ΟΟΣΑ)
- η πτώση των τιμών ακινήτων σχεδόν στο μισό από το 2008 (FT, 21/2/2014)

Συμπέρασμα: ακόμη και να ξαναρχίσει κάποια «ανάπτυξη» του εθνικού εισοδήματος, οι παραπάνω συνθήκες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Απλώς θα μονιμοποιηθούν, ενώ συγχρόνως θα συντελείται το ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου. Γι' αυτό μας δίνει συγχαρητήρια η Υπερεθνική Ελίτ και μας επιβραβεύουν σήμερα οι αγορές! Και το όργιο εξαπάτησης του Ελληνικού λαού θα συνεχιστεί, βέβαια, εαν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν οδηγήσει σε έξοδο απο την ΕΕ. Απλώς θα αλλάξει η μορφή εξαπάτησης: από τεχνοκρατική-μπλέ (Στουρνάρας) σε...ροζ (Σταθάκης).

Όσον αφορά τα φαινόμενα εκφασισμού της κοινωνίας, αυτά έχουν ελάχιστη σχέση με τα ιστορικά φαινόμενα του φασισμού και του ναζισμού που, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπως έχω αναπτύξει στο παρελθόν, είναι αδύνατον να επαναληφθούν. Σήμερα, δεν αντιμετωπίζουμε τον φανταστικό κίνδυνο αναβίωσης φασιστικών καθεστώτων (όπως υποστηρίζει μια άθλια «Αριστερά») αλλά τον πραγματικό εκφασισμό της κοινοβουλευτικής «δημοκρατίας» που ξεκινά κατά κανόνα «από πάνω», δηλαδή από το Κράτος που ελέγχει η

Κοινοβουλευτική Χούντα και τα όργανά της στα ΜΜΕ κ.λπ.. Ακόμη και όταν παρόμοια φαινόμενα ξεκινούν κάποτε από κάτω, όπως στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, τελικά, είναι η Κοινοβουλευτική Χούντα που έχει την ευθύνη γι' αυτά, εφόσον για χρόνια τα ανεχόταν. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να «τσακίσει» την ΧΑ μόνο όταν το απαίτησε η Υπερεθνική Ελίτ και η Σιωνιστική ελίτ, όπως επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες τ. ανωτάτων κυβερνητικών στελεχών (Ρουπακιώτης, Μπαλτάκος κ.α.). Δεν αναφέρομαι, βέβαια, στις αναπόδεικτες κατηγορίες για σπλοστάσια κ.λπ., αλλά στην αναμφισβήτητη, κυρίως οικονομική, βία που ασκούσε η ΧΑ ενάντια στους εξαθλιωμένους μετανάστες, και την συνακόλουθη φυσική βία. Δηλαδή, στις απειλές σε νοσοκομεία και σχολεία να μη δέχονται μετανάστες και τα παιδιά τους, στις επιθέσεις στα καρότσια τους με μικρο-εμπορεύματα κ.λπ.. Εγκληματικές πράξεις, των οποίων όμως τα κίνητρα δεν είναι ρατσιστικά (όπως στον προπολεμικό φασισμό και ναζισμό) αλλά η εκμετάλλευση της απελπισίας των λαϊκών στρωμάτων, τα οποία αποπροσανατολίζουν για τα αίτια της οικονομικής καταστροφής τους. Και αυτό, γιατί η σημερινή μαζική μετανάστευση, που είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, συναρτάται απόλυτα με το άνοιγμα και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας,. Η οποία δεν γίνεται βέβαια για χάρη της...διεθνούς αλληλεγγύης, αλλά της κερδοφορίας των υπερεθνικών επιχειρήσεων (FT, 4/4/2014).

Φαινόμενο κρατικού εκφασισμού αποτελεί η προληπτική λογοκρισία που εισάγει η εντολή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία, αντί να διατάξει έρευνα για τις φοβερές καταγγελίες Μπαλτάκου, διέταξε την παραπομπή στο Αυτόφωρο...αυτών που τις αποκάλυψαν, για χρήση «παράνομως κτηθέντος οπτικοακουστικού υλικού» —παρόλο που αυτό αφορούσε το δημόσιο συμφέρον! Και αυτό, με την ανοχή της ίδιας άθλιας «Αριστεράς» που το μόνο που βρήκε να πει για τις καταγγελίες αυτές είναι πως αποδείχνουν τα συγκοινωνούντα δοχεία Δεξιάς και «ακροδεξιάς»! Έτσι, η «Αριστερά» αυτή απέδειξε ότι καταγγέλλει παρόμοιες εγκληματικές πράξεις μόνο όταν τις εισπράττει η ίδια, όπως συνέβη με τον αξέχαστο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (μετέπειτα πρωθυπουργό της στρατιωτικής χούντας), που έκανε το παν για να αθώσει το ημιφασιστικό μετεμφυλιακό κράτος στην υπόθεση της δολοφονίας Λαμπράκη. Σήμερα, η «Αριστερά» αυτή υιοθετεί την απαράδεκτη θεωρία ότι ο «φασισμός» κτυπιέται με...φασιστικές μεθόδους.

Την ίδια αποστολή της προληπτικής λογοκρισίας έχει βέβαια και το «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο που έρχεται. Αντίστοιχα, η κτηνωδία στις φυλακές Νιγρίτα σαφώς απορρέει από την ατιμωρησία που εμπνέει στα κρατικά όργανα ο κρατικός εκφασισμός. Όπως ανάλογο εκφασισμό φανερώνει η μαζική απαγόρευση και βίαιη διάλυση διαδηλώσεων, όταν μας επισκέπτονται τα «αφεντικά» μας. Τέλος, εκφασισμό της κοινωνίας αποτελούν τα φαινόμενα ιδεολογικής τρομοκρατίας, όπου η απλή αμφισβήτηση της νομιμότητας κάποιων λίαν αμφιβόλου νομιμότητας κρατικών πράξεων ενάντια στη ΧΑ, (ή αντίστοιχα, η μη αμφισβήτηση των καταγγελιών Μπαλτάκου), αρκεί για να χαρακτηριστεί κάποιος πάραυτα από τα χουντοκάναλα Χρυσανγίτης ή «φασίστας». Με συνέπεια να διακινδυνεύει ακόμη και τη σωματική του ακεραιότητά του από διάφορους «αντιφασίστες» —πέρα βέβαια από τη λάσπη κουκουλοφόρων «εν υπηρεσία» στο διαδίκτυο!

Ερώτηση: Μήπως οι ίδιες ελίτ που επέβαλαν την οικονομική καταστροφή δημιουργούν αυτούς τους αντιπερισπασμούς, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε εμφύλιο, ώστε να περάσει άνετα η μονιμοποίησή της;

<http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/>

Link: http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2014/2014_04_13.html