

Τυνησία → Κάιρο → Βεγγά

Οι ρυθμοί της Ιστορίας

του Σάββα Μιχαήλ

Οι ρυθμοί της Ιστορίας έχουν δραματικά επιταχυνθεί στις αρχές του 2011: τον Γενάρη πο δικτατορία του Μπεν Αΐτ εκδύθηκε από την Τυνησιανική Επανάσταση που άναψε τις φλόγες της επανάστασης στην Αίγυπτο και σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, από την Μαυριτανία, το Μαρόκο και την Αλγερία μέχρι την Υεμένη, το Μπαχρέιν, το Ομάν, από τον Αιγαίνη μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό.

Ακόμα και μετά την εκδίωξη των δικτατόρων της Τυνησίας και της Αίγυπτου, οι μάζες δεν σταμάτησαν τον επαναστατικό αγώνα. Αυτό φάνηκε καθαρά στην μεγάλη κινητοποίηση των 100.000 στην Τυνησία, τις αιματηρές συγκρούσεις και την παραίτηση του Γκανούσι και στο δυνατό απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης στην Αίγυπτο που αφήνει τις στρατιωτικές διαταγές.

Οι ένοπλες συγκρούσεις στην Λιβύη και οι σφαγές του Λιβυκού λαού από το αποσυνθέμενο καθεστώς του δικτάτορα Καντάφι, φίλου του Τόνι Μπλέρ και του Μπερλουσκόνι, καθώς και ο απειλή μιας υπεριαλιστικής στρατιωτικής, «ανθρωποκαΐκης» επέμβασης στην περιοχή, δεν μπορεί να διαχωρισθεί από την αναπτυσσόμενη Αραβική Επανάσταση, παρόλες τις υπάρχουσες διαφορές.



Αυτό που ξετυλίγεται τώρα είναι η άνοδος των αραβικών μαζών όχι μόνο ενάντια στους μονάρχες και τους εμιρδές αλλά, πρότα α' όλα, ενάντια στα καθεστώτα που διαμορφώθηκαν μέσα από την αντι-αποικιακή αφύπνιση του '50 και του '60 και μετά συνθηκολόγησαν με τον υπεριαλισμό για να υπηρετούν τα δικά τους αδιφάγα συμφέροντα.

Η βίαιη αποκαθήλωση του Αραβικού εθνικισμού πάρινε μια ιδιαίτερα βίαιη μορφή στη Λιβύη εξαιτίας των αρκαίων δορών μιας φυλετικής κοινωνίας, που διατήρησε το καθεστώς Καντάφι.

Το εργατικό δυναμικό ήταν εισαγόμενο από το εξωτερικό και τώρα εκκενώνει τη χώρα. Αντίθετα, στην Τυνησία το προλεταριάτο παίζει αποφασιστικό ρόλο από την αρχή της επανάστασης και την Αίγυπτο προετοίμασε το έδαφος και παρεμβαίνει από τις αρχές του Φεβρουάριου.

Η βιασύτα του εμφυλίου πόλεμου στη Λιβύη που θυμίζει πολέμους ανάμεσα σε φυλές στην Αφρική, και η ύπαρξη ενός δυνατού ισλαμικού στοιχείου, που συντρίβεται στα μέσα της δεκαετίας του '90 αλλά ποτέ δεν εξολοθρεύτηκε αντανακλά τις πρωτόγονες συνθήκες που άφησε ανέπαφες ο «Τρίτος Δρόμος» του Καντάφι.

Ο μετα-οθωμανικός αραβικός κόσμος κατατεμάκιστηκε εσκευαμένα από τον Βρετανικό, τον Γαλλικό και τον Ιταλικό υπεριαλισμό και αργότερα από τις τνώπες φεούδο-καπιταλιστικές και στρατιωτικές κυβερνώσεις ελάτ. Το ιστορικό καθίκον για μια αραβική πολιτική ενόπλη που ετέθη από τους νασερικούς και τους μπαθιστές δεν μπορούσε παρά να αποτύχει να εκπληρωθεί από τους ίδιους και από την καθυστερημένη αραβική μπουρζουάζια, δεμένη με κιλίους δεσμούς με τον παγκόσμιο υπεριαλισμό.

Τις άλλες αντι-υπεριαλιστικές δυνάμεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και της ανόδου των εθνικών αγώνων στην περιφέρεια.

Τα όρια αυτής της εξισορρόπησης εξαντλήθηκαν με την καπταλιστική παγκοσμοποίηση και την κρίση, την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, την αναζωπύρωση της πολεμικής επιθετικότητας του υπεριαλισμού και του σωνισμού στη Μέση Ανατολή και την κεντρική Ασία. Το καθεστώς Καντάφι, που του λείπει μια πραγματική κοινωνική λαϊκή βάση, συνθηκολόγησε με τον υπεριαλισμό, με τον πολιτιστικό τρόπο, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. Ενώ κατά την πρώτη περίοδο πέταξε έξω την αμερικανική βάση Γουίλας και εθνικοποίησε της πετρελαιοπηγές, τώρα, ο Καντάφι και ο διεφθαρμένη κλίκα του ζεπούλησε την πετρελαιοπαραγωγό χώρα πρώτα-πρώτα στις μεγάλες εταιρείες της Βρετανίας και της Ιταλίας.

Ο παλιός «δαίμονας» της Δύσης μεταμορφώθηκε στον αγαπημένο των κυριάρχων στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη.

Είναι επαίσχυντο, αλάθαστο σύμπτωμα πολιτικής και ιθικής χρεοκοπίας, το γεγονός ότι ο Τσάβες και ο «Σοσιαλισμός του 21ου αιώνα» του, ή στην Ελλάδα ο «Ελευθεριακός». Τάκης Φωτόπουλος και η «Περιεκτική Δημοκρατία» του, τού δίνουν υποστήριξη, ελάχιστα «κρυπτοί» ή κρυμμένοι κάτω από το πέπλο μιας «ουδετερότητας μεταξύ των δύο εμφυλιοπολεμικών στρατοπέδων», στο όνομα του αντι-υπεριαλισμού. Ο ριζοσπαστικός «οσσιαλιστικός» ή



ην κανταφικών αξιωματικών, των ιαλωματών ή των αστόν εμπρέδων) και προετοιμάζει την επέμβαση του σ' αυτή την νευραλγική στρατηγική περιοχή ενάντια στην Αραβική Επανάσταση και σε υπεράσπιση του σωνιστικού κράτους που βρίσκεται σε κρίση. Άλλα για να πολεμήσει κανείς πραγματικά τον υπεριαλισμό στην περιοχή αότι ο υπεριαλισμός έχει τους υποστηρικτές του στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης (μεταξύ των πρώ-



zn → Αθήνα → Ουισκόνσιν

ας έχουν επιταχυνθεί



Ήδη, οι εξεγερμένοι στη Βεγγάζη μιλώντας στο Αλ Τζαΐρα (το έδειξε και η ελληνική πλεόρασ) κατηγορούνται «τη Δύση που θέλει να επέμβει με μοναδικό σκοπό να κλέψει το αραβικό πετρέλαιο» και επέμεναν ότι πρέπει οι ίδιοι, μόνοι τους, με τα δικά τους μέσα να αντιμετωπίσουν τον δικό τους εχθρό.

Η εργατική τάξη πρώτα α' όλα στις κάρες του NATO, έχει καθίκονταν να σταματήσει κάθε υπεριαλιστική επέμβαση και να σταθεί στο

πλευρό των επαναστατών, σε σύγκρουση με τις φιλομεριαλιστικές δυνάμεις και καλώντας για ένα πρόγραμμα Διαρκούς Επανάστασης στη χώρα, στην περιοχή και διεθνώς.

Επανάσταση και Κρίση

Ενώ εκατομμύρια καταπεσμένων στην περιοχή και σ' όλο τον



κόσμο αλλά και οι άρχουσες τάξεις, αναγνώριζουν την επαναστατικό χαρακτήρα των γεγονότων στο Μαγκρέμπι και σ' όλη την Αραβική χερούντο, ορισμένοι επαγγελματίες πεισματές της αριστεράς (συμπεριλαμβανόμενης και της αποκαλούμενης εξωκοινοβουλευτικής ή ριζοσπαστικής αριστεράς) προσπαθούν να αρνηθούν ότι αυτό που ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι μια επανάσταση, είτε γιατί αυτό δεν ταιριάζει με το σχήμα τους για το πως θα έπεσε να είναι μια «πραγματική» (;) Επανάσταση είτε γιατί σ' αυτό δεν ηγείται ένα... κομμουνιστικό κόμμα.

Το σταλινικό KKE στην Ελλάδα, αποσπώντας απ' τα συμφράζομένα και διαστρεβλώνοντας το πολύ γνωστό τοπάτο του Λένιν ότι η επανάσταση χαρακτηρίζεται από την «μεταβίβαση της εξουσίας από μα τάξη σε μια άλλη τάξη» παραλείπει αναριθμητά κείμενα του Λένιν που μιλάνε για την επανάσταση σαν μια περίοδο κοινωνικού μετασχηματισμού, όπου μέσα από συγκρούσεις, μπορεί να οδηγήσει είτε στη μεταβίβαση της εξουσίας από μα τάξη σε μια άλλη (κοινωνική επανάσταση) είτε από ένα τμήμα μιας τάξης σ' ένα άλλο (πολιτική επανάσταση) είτε να πιπεύσει. Το γεγονός ότι η Ρώσικη Επανάσταση του 1905 κινήθηκε δεν σημαίνει ότι δεν ήταν επανάσταση.

Άλλοι (βλέπε το άρθρο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου στο ΠΡΙΝ της 20 Φεβραρίου) «λυπούνται» που αυτό που έχουμε ακόμα στην Αίγυπτο είναι «στην καλύτερη περιπτώση» μια εξέγερση, όχι μια επανάσταση. Ο ίδιος συγγράφει, σ' ένα άλλο άρθρο του, ως ανταποκρίτης

της εφημερίδας «Καθημερινή», σωστά τονίζει ότι η πρώτη λέξη που μαθαίνεις φτάνοντας στη Μέση Ανατολή τώρα είναι «θάσουρα», επανάσταση...

Οι επαναστάτες μαρξιστές δεν έχουν κανένα δισταγμό: όπως τονίζουμε σε σάρθρο μας στη «Νέα Προοπτική» της 19 Φεβρουάριο, δεν έχουμε να κάνουμε απλά με μια Αραβική Επανάσταση, οπ' ότι επανάσταση στην αραβικό κόσμο χτυπά τις πόλεις της Ευρώπης. Ο ελληνικός Δεκέμβρης του 2008 πάντα το προσανάκρουσμα –η «πρώτη πολιτική έκρηξη της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», σύμφωνα με τη γνωστή ρίζη του κακόφωνου

Ντρομάρη Στροφ Καν, προαναγγέλλοντας τις επερχόμενες επαναστατικές εκρήξεις. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση της παγκόσμιας επανάστασης, που τροφοδοτείται από το βάθειό της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης που ξέπεισε το 2007.

Είναι σημαντικό και ζωτικό να αναγνωρίσουμε τον επαναστατικό χαρακτήρα των αναγραφών στον αραβικό κόσμο. Άλλα δεν είναι αρκετό. Πρέπει, σαν μαρξιστές, να εγκαθιδρύσουμε τη διαλεκτική σύνθεση αυτών των πολιτικών γεγονότων, μεζίοντας ιστορικής ομασίας, με τους υλικούς όρους δυνατότητας μέσα στην τρέχουσα παγκόσμια κρίση.

Μετά την κατάρρευση της Λέμαν Μπράδερς και την άμεση απελλή διάλυση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος το φεντινόπωρο του 2008, οι προσπάθειες των καπιταλιστικών κρατών και των κεντρικών τραπεζών να την εμποδίσουν με ενέσεις τεραστίων ποσών ρευστότητας και «πακέτων διάσωσης», μια διαδικασία που παροξύνθηκε παραπέρα με τη λεγόμενη «ποσοτική καλάρωση 2», την οποία αποφάσισε η Αμερικανική Ομοοποιιδική Τράπεζα το Νοέμβρη 2010, παρίγαγε γιγάντιες κερδοσκοπικές φούσκες και ένα γηγάντιο παλιρροϊκό κύμα πληθωριού προς τα λεγόμενα BRICS και τις κάρες του Νότου. Τα αποτελέσματα ήταν ένα νέο άλμα στις τιμές των ενεργειακών πηγών και των τροφίμων που έβαλε φωτά στον συσσωρευμένο δυναμίτη στις αραβικές κάρες με τους τεράστιους εξαθλιωμένους, σε συνθήκες χρόνιας ανεργίας.

Η ίδια διαδικασία της επέκτασης των ελλειμμάτων και των κρεών μετά το 2008 έχει προκαλέσει τον εφιάλη της κρίσης χρέους στην Ευροζώνη και τη μη-βιώσιμη δημοσιονομική κρίση στην Αμερική.

Η Συντονιστικά για την Επανίδρυση της 4ης Διεθνούς έχει παρακολουθήσει και αναλύσει βήμα το βήμα αυτές τις διαδικασίες κάνοντας ορθές προγνώσεις.

Γενική απεργία στην Ελλάδα

Η νέα μαζική γενική απεργία στην Ελλάδα στις 23 Φεβρουάρη 2011 δεν ήταν μια επανάληψη των προηγούμενων 10 γενικών απεργιών που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο. Όχι μόνο ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδίλλωση στην Αθήνα την ημέρα της απεργίας ήταν μεγαλύτερος –ακόμα και από την τεράστια κινητοποίηση της 16ης Δεκέμβρη 2010– αλλά έχει αλλάξει και το επίπεδο της κοινωνικής συνειδησης. Το 2010 υπήρχε η αυταπάτη ότι με μια απλή έκφραση μακιτιότητας, όπως στη γενική απεργία του 2001 κατά του νομοσκεδίου Γλανίση, θα μπορούσε να αποτραπεί η κοινωνική καταστροφή. Στη συνέχεια, φούντωσε η απογοήτευση, καθώς αυτές οι μέθοδοι και οι κειραρώγηση τους από την προδοτική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ απόδειξπικαν έντελώς αναποτελεσματικές. Σύμφερα οι πάντες ζουν μέσα στην κοινωνική καταστροφή και βλέπουν ότι αυτό θα συνεχιστεί επ' αόριστον, κατά το θέλημα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και της Τρόικας. Το σύνθημα για την αναγρούντη και καθολικό σ' αυτή τη διαδίλλωση. Άλλα αυτό που λεπίζει ακόμα για την πλειοψηφία του κόσμου είναι μια πειστική στρατηγική και τακτική προσέδδου.

Οι σταλινικοί του KKE με τις κοριστές, πειθαρχημένες, αλλά ακίνδυνες για την κυβέρνηση κινητοποίησεις του ΠΑΜΕ δεν αντηρούσαν πεύσουν καμία εναλλακτική λύση. Στις 23 Φεβρουάρη το τμήμα της πορείας που ακολούθησε στη πρωτοβάθμια σωματεία, τα κοινωνικά κινήματα και τις οργανώσεις της εξακοντοβουλευτικής αριστεράς ήταν πολυπληθέστερο από το ΠΑΜΕ, που συγκεντρώθηκε στην Ομόνοια στις λίγο μετά τις 11 π.μ. και διαλύθηκε ειρηνικά στο Σύνταγμα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Συνέχεια στη σελ. 10



Από τη γενική απεργία της 23ης Φεβρουαρίου στην Αθήνα